

Welkom aan allen die graag:

- een beetje cultuur opdoen en al wandelend Gent iets beter leren kennen
- hun opmerkingsgeest verscherpen en onderweg enkele vraagjes beantwoorden (eentje minder dan vorig jaar)
- veel "cafeekes" en terrasjes leren kennen
- niet zeeziek worden en dus een boottochtje willen meedoen (in principe met aperitiefke)
- s'avonds nog samen lekker eten (en drinken) in een oud gewelf
- kortom een gezellige dag en avond met vrienden doorbrengen ...

Datum: zaterdag 7 juli

Waar: Gent / Afspraak **om 10 h 00 aan op de Kouter.**

(als je (dan al) verloren loopt of te laat zal zijn: GSM Marianne: 0495 510217 / Roland : 0496 182131

Inschrijving:

Wandel en boottocht: 10 Euro /pp voor Movub leden en familie
20 Euro /pp voor niet Movub leden

inbegrepen: boottocht met drankje
2 ingangen voor museum en/of gebouw, kerk
Lunch

Avondeten zoals vorig jaar : aperitief, voorgerecht ,hoofdgerecht, dessert,koffie of thee,wijn en water :
60 euro /pp (detail en keuzemogelijkheden volgen)

Graag ook keuze van 1 voorgerecht en 1 hoofdgerecht s'avonds naar mij
doormailen UITERLIJK TEGEN 2 JULI :

voorgerecht: carpaccio van rund met parmesaan en rucola
OF lauwe salade met gegrilde rode mul(vis)

hoofdgerecht: in de oven gegaarde kabeljauw met gandraamkorstje, paprikacoulis en gesmolten
aardappel met zomerui
OF lamskroontje met thijmsaus,luikse salade en krielaardappelen

Graag een bevestiging (liefst voor 31 mei) per mail aan Marianne Claeys
(anescsm@uzbrussel.be):aantal personen voor wandeling en/of avondeten

Gelieve te storten op MOVUB rekening: 001-1973148-50 (vermelden: 7 juli /aantal pers /met(of
zonder) eten)