

# RALLY 2004 'De Zwoele Zwalm Zwerftocht'

## *Verslag*

Uitgerekend op nine eleven reden wij onze 6e rally, de Zwoele Zwalm Zwerftocht. Samenkomst, inschrijving en ontbijt in café De Mouterij te Oudenaarde waren al een groot succes, de dag kon niet meer stuk. De eerste etappe via Ename, Mater, St. Maria Horebeke, Korsele en Zwalm was gemakkelijk want ondanks het bochtige, reeds heuvelachtige en verraderlijke parcours werden de deelnemers gedreven door een soort vrijzinnig magnetisme als het ware aangetrokken door de IJzerkotmolen. Na enkele beproevingen (ja chérie, 't was inderdaad Sherry) gevolgd door een rijvaardigheidsproef en voor sommigen reeds een noodzakelijke alcoholcontrole werden de door de organisatie zo gul uitgedeelde drankbonnetjes al vlug aangesproken en meer. Toch zij we erin geslaagd op tijd te vertrekken voor de 2<sup>e</sup> etappe. Via Zottegem, even langs de Moriaan (een verre neef van de Jordaan), en Roborst werden we onweerstaanbaar aangetrokken door het geblaf van het gelijknamig konijn. Maar daarom niet getalmd, we moeten nog naar de Bostmolen. Een nuttige stop want daarna vervolgde de calvarietocht via Rozebeke, het Geutelingenpad (bekend van "Geutelingeman", de Vlaamse versie van de "Lord of the Rings"), Geutelingendorp (idem dito), op naar de woonplaats van de eerste burger van het land, Brakel. Eigenaardig genoeg had die geen tijd om de MOVUB-rallyrijders te ontvangen, zodat we verder koers zetten (voltooid verleden tijd) richting Flobecq. Voor de lunch, die naar aloude MOVUB gewoonte in het honderd liep. Maar toch heeft het gesmaakt. Hoewel, er werd herhaaldelijk geprobeerd de sympathieke organisatoren antwoorden op de nochtans spotgemakkelijke vragen te ontfutselen, maar goed.



Chalet Gerard, een beetje uit nostalgie gekozen natuurlijk. 's Middags zouden we ook zijn buitenverblijf (Mr. 15.000 Volt) passeren.

Na dezes en een kort bezoek aan coiffeur Bellissima (sommigen waren daar beter even blijven hangen) allen naar de Hellehoek. De overlevenden bereikten Zegelsem en beantwoordden al verterend nog enkele werkelijk belachelijk eenvoudige vragen. Zo geraakten ze allemaal in het Muziekbos waar hun muzikale kennis even getest werd. We gaan daar niet over uitweiden want het moet gezellig blijven en dit verslag is bestemd voor de annalen en mag geen klucht worden. Bon. We gingen dus naar Ronse waar MOVUBers zich thuis voelen, niet te verwonderen want het symbool van de stad is de Zot van Ronse. Een adembenemend bezoek aan de crypte waar we voor MOVUB volgend gedicht in de bezoekersboek neerschreven:

Ik voelde dat ik weer flipte

Dus bezocht ik snel uw crypte

Eén kus op de erotische steen

En ik was weer op de been

En daarna terug naar school, richting Kluisbergen. Enkele keren de Paterberg verkennen als voorsmaakje voor de Kwaremont. Zo geraakten we in Berchem (Berchem-Kluisbergen voor wie nog steeds juist was). En dan kwam de bouquet: de Koppenberg.

Raar maar waar, alle deelnemers overwonnen zelfs deze en geraakten veil en wel terug op de startplaats. En exact op het moment dat we neerzaten in de tuin onder de parasol met een glas Ename of witte wijn of whatever voor ons begon het te stortregenen. Ge ziet da ge niet altijd vroom moet zijn om wat chance te hebben.



De winnaars van de rally: Stijn Halewyck, Alex Dumarey, Caroline Wylock en Nick Vermeersch.



Tweedes waren Lily Claeys, zus van.. met hare Marc en hunne Maxim.



Derdes Nicole Pouliart en haar co-rijdster.



De potards, pardon motards deden weer mee en konden ditmaal rekenen op een werkelijk uitstekende voortrekkersactiviteit door Frank Handelberg en zijn echtgenote Solange. Zo sleepten ze tegen alle verwachtingen in ook een waardevolle prijs in de wacht.



Het merendeel van de deelnemers bleef 's avonds eten en overnachten in hotel De Rantere, een aanrader. Het was zeer lekker. Naar wat smaakt dat ? Naar nog natuurlijk. Dus volgend jaar vliegen we er nog eens in. MOVUB's 7<sup>e</sup> rally: "De Strip".