

*Op zaterdag 12/9/09 werd de 1<sup>e</sup> MOVUB rally gereden. In het Pajottenland, en er kwamen daar dan ook logischerwijze veel geuzen op af: 34 grote, 31 kriecken en 9 klein lambikskes. Organisatoren Agna, Anne, Bruno, Cedric, Geoffrey en Tessa hebben heel goed voor ons gezorgd, o.a. dat de maaltijden in de juiste volgorde konden worden genuttigd, dat er bijtijds ewa kon gedronken worden in toffe cafekes en dat iedereen zij het via al dan niet intentionele omwegen uiteindelijk toch in Aalst terecht kwam. Behalve Neda en Sophie die al slecht begonnen want na 2 km al zonder nafte en nog voor de middag ziek opgegeven. En Nicole kreeg motorpanne ergens voor een kerk. (zou er dan toch.. ?).*

*De vragen waren in echte MOVUB stijl opgesteld, zij het dat er toch regelmatig ook groen werd gelachen. Niemand was gebuisd (zelfs Stijn niet).*

*Het heeft niet veel gescheeld of de toch eerder republikeins gezinde MOVUB hadden ene "Keizer Nycodemus V en zijn gevoeg" als winnaar moeten uitroepen. Of erger, een zootje ongeregeld van een of ander Jamaicaans eiland. Maar neen, nog groen achter d' oren en daarom waarschijnlijk iedereen sympathie wegdragend (**amicitia vincere tenebras**) en dus niet te veel op het verkeerde been gezet door het doelbewust influisteren van verkeerde antwoorden (ja Stijn) kaapten de Rookies Saskia Vandeneynde en Steven Raeymaeckers toch wel de hoofdprijs weg zeker. En besloten ze ter plaatse toch wel de volgende rally te zullen organiseren. Dan gaan de oldies winnen, ik voel het aan mijn reumatiek.*

*De MOVUB redactie*